



Vreedzaam samenleven na jaren van strijd

Waar : Congo
Project : Vreedzaam samenleven
Voor wie : De inwoners van vijf dorpen
Looptijd : 2011
Benodigd bedrag : € 25.641

De Democratische Republiek Congo was vele jaren het toneel van gewelddadige strijd en conflicten. Tussen 1996 en 2003 vluchtten veel Congolezen uit de regio Fizi, Zuid-Kivu, naar omliggende landen. Nu de rust is weergekeerd, keren veel mensen terug naar hun oorspronkelijke dorpen. Dat veroorzaakt vaak weer nieuwe conflicten. De mensen die achtergebleven zijn, zitten meestal niet te wachten op meer mensen om hun landbouwgrond mee te moeten delen.

ZOA werkt in Fizi aan het herstellen van deze door strijd verscheurde gemeenschappen. In samenwerking met de lokale organisatie Ligue des Amis en Christ (LAC) wil ZOA de mensen in de vijf dorpen Mboko, Nundu, Sandja, Kenya en Kaboke II helpen om vreedzaam samen te leven en om nieuwe conflicten te voorkomen. De mensen die gezag hebben in de gemeenschappen

(zoals religieuze en politieke leiders en onderwijzers) krijgen trainingen over conflictoplossing. Vervolgens kunnen zij de rest van de mensen in de gemeenschappen bereiken. Uiteindelijk zullen lokale comités worden opgezet van mensen die als bemiddelaar kunnen optreden bij conflicten. Zo krijgen de inwoners van deze dorpen weer zicht op een vreedzame toekomst.

Enkele concrete doelen:

- training aan lokale en religieuze leiders over conflictbeheersing en vredesopbouw;
- culturele activiteiten (sport, theater, dans) om vreedzaam samenleven te bevorderen;
- in elk dorp een vredescommissie getraind in het vreedzaam oplossen van conflicten.

Draag bij aan projecten voor het vreedzaam samenleven van mensen in Congo! Maak uw gift over op giro 550 t.n.v. ZOA-Vluchtelingenzorg in Apeldoorn, o.v.v. 'CA Congo 366'.